

Kære Lokalpolitikere i Odsherred

I Klint Bakker tror jeg ikke, at der er mange, der er "imod" vindmøller. Det har vi understreget igen og igen - ligesom vi har understreget, at vi heller ikke mener, at man bare skal flytte møllerne til nabokommunen. Vi kan godt tåle at se på vindmøller – den planlagte Hesseløpark 30 km fra kysten har ikke fået kritik fra os – og den bliver jo ikke usynlig.

Men med Klintebjergparken - som Andel i deres ansøgning selv omtaler som et stort, kystnært projekt - taler vi om endog **meget** store vindmøller, kystnært og i stort antal med transformerstation og kabelføring tværs gennem et fredet området. Samlet set et industrielt anlæg, der vil skille sig markant ud fra de eksisterende omgivelser og være meget dominerende.

Derfor har vi "bare" bedt om, at møllerne skal flyttes ud i mindst 30 km afstand, hvor så store anlæg – efter vores mening - hører hjemme

Den dårlige proces

Et andet aspekt af sagen, der virkelig skuffer dybt, er selve processen omkring ansøgningen, hvor de direkte berørte borgere ser ud til at være de sidste, man tænker på at høre. Tværtimod gør man tilsyneladende alt, hvad man kan, for at undgå kontakten.

I dette tilfælde sender Andel deres ansøgning til Energistyrelsen midt i sommerferien (30.juni), hvorefter der er 8 ugers indsigelsesfrist (1.sept) alene for byrådet.

Men ingen – hverken Energistyrelsen eller Andel - informerer borgere eller politikere om, at et så stort projekt er i støbeskeen. Vi hører kun om projektet, da en beboer tilfældigvis læser om det i TV2øst i starten af august. Senere har byrådet pålagt Andel at afholde et borgermøde – ellers var det nok ikke sket.

På daværende tidspunkt, hvor indsigelsesfristen var planlagt mandag d. 19.sept., melder Andel ud, at de vælger at afholde borgermødet fredag d. 16.sept. Man kunne således fristes til at se det som en ren formssag at afholde mødet – det ændrer i hvert fald nok ikke meget ved høringssvaret. (Det skal dog siges, at fristen siden er flyttet til 26. sept.)

I dag d. 5.sept kan vi konstatere, at borgermødet stadig ikke annonceret på kommunens hjemmeside - og at ingen ved, hvor det afholdes.

Det forekommer helt forrykt at forestille sig en gnidningsfri proces, når man fører den således.

Som borger og umiddelbar nabo har jeg selvfølgelig læst Andels ansøgning. Her vælger man en frisk sproglig stil, hvor det tages for givet, at alle tilladelser bliver givet, og man håber på "en løbende og god dialog med energistyrelsen". Dialog med borgerne er ikke nævnt ét sted på trods af, at man planlægger kabelføring tværs gennem den grundejerforening, jeg tilhører – og altså potentielt min grund. Som umiddelbar nabo – og potentielt direkte berørt - til så stort et projekt med så gennemgribende forandring af omgivelserne, vil jeg gerne både informeres direkte - og ikke mindst høres!

Problemet der tilsyneladende gentages i al evighed

I vedlagte artikel "Forskere fra DTU: Danmark står med et gigantisk grønt benspænd som vi aner næsten intet om" i Politiken 27. august beskriver Sophie Nyborg og Julia Kirch Kirkegaard dette problem, og at det tilsyneladende er et problem, der gentages hver gang, der planlægges en ny vindmøllepark.

Der sættes rigtig mange penge af til forskning i ny bæredygtig teknologi, men når det kommer til det mere sociale aspekt af at få det implementeret i samfundet, så mangler der midler. Og så står vi i det samme årelange rivegilde hver gang, hvor dygtige ingeniører har lavet et teknologisk vidunder, men ingen har tænkt på den menneskelige del af løsningen – nemlig at spørge eller inddrage dem, der skal have det stående.

Men der findes faktisk vindmølleparker som naboerne elsker – typisk netop fordi de fra starten har været inddraget i processen, er blevet hørt og har fået noget til gengæld.

Den model har Andel desværre ikke valgt. De har i stedet valgt den sædvanlige overkøringsmodel, hvor man udelukkende fokuserer på dialog med myndigheder, der skal give tilladelser, mens man så vidt muligt undgår besværlig borgerkontakt -og samtidig undrer sig over, hvorfor de mon altid er så sure?

Kære politikere - jeg føler mig overset, overkørt, udskældt og nu med god risiko for at få 39 gigantiske monumenter sat op i "baghaven", der kan minde mig om den elendige proces hver dag ud i fremtiden.

Ovenstående artikel beskriver i øvrigt også, hvordan naboer til vindmølleparker i langt højere grad generes af lyd, lys og andet i forhold til naboer, der har oplevet en god og inkluderende proces. I min optik er det ikke så mærkeligt.

Jeg håber stadig, at I vil varetage de berørte borgeres interesser.

Med venlig hilsen
Patrik Lindberg
Bjerget 12, Klint Bakker
4500 Nyk Sj